



ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836

Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ψυχικό, 6 Μαΐου 2015

Απάντηση στους Συνδικαλιστές του Σ.Κ.Φ.Ε.

Με βάση τη μακρά πείρα μου από την ενασχόλησή μου με τα θέματα τής Παιδείας στη χώρα μας (έχω διατελέσει Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διηγόμενο τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία ως Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπήρξα Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών επί 6 έτη, Πρόεδρος τής Φ.Ε. από το 1987 και εξωκοινοβουλευτικός Υπουργός Παιδείας για βραχύ διάστημα) εκλήθην από τον σημερινό Υπουργό Παιδείας καθηγητή κ. Αριστείδη Μπαλτά να συζητήσουμε κυρίως για το θέμα τής εισαγωγής στα ΑΕΙ και μερικά καίρια θέματα που είχαμε προτείνει στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία (ενδυνάμωση του Λυκείου, εξορθολογισμό τής ύλης, παροχή γενικής μόρφωσης στο σχολείο κ.λπ.). Υπήρξε ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ μας με συγκλίσεις και διαφοροποιήσεις και ανταλλαγή σκέψεων και εμπειριών. Με τιμά ότι ο κ. Υπουργός σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε εκτίμησε ότι είναι καλό να υπάρξει και στο μέλλον μια συνεργασία μεταξύ μας προφανώς στο ίδιο επίπεδο ανταλλαγής απόψεων.

Η συνέχεια είναι ενδεικτική των ηθών που τείνουν να επικρατήσουν στον εκπαιδευτικό μας χώρο. Διαμαρτυρήθηκε δημόσια ο επαγγελματίας συνδικαλιστής Μιχάλης Κουρούτος (είναι αυτός που σε στενή συνεργασία με τον κ. Φωτόπουλο τής ΔΕΗ διεκδίκησε ανεπιτυχώς την ηγεσία της ΓΣΕΕ) για την πιθανότητα συνέχισης μιας τέτοιας συνεργασίας του κ. Υπουργού μαζί μου με τον κρυφό (αλλά προφανή σε όσους τον γνωρίζουν) φόβο μη τυχόν και αμβλύνω τη φημολογούμενη δική του στενή συνεργασία με τους αρμόδιους παράγοντες τού Υπουργείου και τις γνωστές μοιραίες απόψεις του που αν νιοθετηθούν θα κλείσουν πολλά Ιδιωτικά Σχολεία.

Από κοντά με τον πρόεδρο τής ΟΙΕΛΕ (μολονότι οι εκπαιδευτικοί των Αρσακείων Σχολείων από συνειδητή επιλογή δεν ανήκουν στην ΟΙΕΛΕ!) και η νεόκοπη Αρχοντούλα Σαββιδάκη και ο (γνωστός επίσης επαγγελματίας συνδικαλιστής και εμβριθής νομοκάνων) Αθανάσιος Κάμτσιος ξεμυτίζουν με μια ανάλογης κακοπιστίας και προσβλητικού περιεχομένου επιστολή διαμαρτυρίας μη τυχόν ο Πρόεδρος των Σχολείων ΤΟΥΣ υποπέσει εκ νέου στο έγκλημα να ανταποκριθεί σε πρόσκληση συζητήσεως από τον συνάδελφό του και νων Υπουργό Παιδείας κ. Μπαλτά. Αυτό που άλλους εκπαιδευτικούς θα τους έκανε να νιώθουν περήφανοι, τους αρσακειακούς συνδικαλιστές τους ενοχλεί. O tempora o mores!

Η ελαφρότητα των λόγων αυτών των αρσακειακών συνδικαλιστών είναι ανάλογη με την ανύπαρκτη βαρύτητα τής στάσης, των σκέψεων και των ενεργειών, γεγονός που τους έχει οδηγήσει σε απομόνωση από τους συναδέλφους τους. Ξεχνούν το γεγονός ότι αυτά τα Σχολεία τα παρέλαβα σε μια δεινή κατάσταση και αξιώθηκα με πολύν αγώνα, με το όποιο κύρος διαθέτω και με γνώση τής Εκπαίδευσης, αλλά κυρίως με τη συνεργασία των συναδέλφων μου των Διοικητικών Συμβουλίων και όλων των εκπαιδευτικών και των διοικητικών των Αρσακείων Σχολείων, αξιώθηκα να τα οδηγήσω στην πρώτη θέση των Σχολείων τής Ιδιωτικής μη κερδοσκοπικής Εκπαίδευσης και σε ένα όνομα αντάξιο ξανά τής ιστορίας τους. Και αντί αναγνώρισης αυτής τής προσπάθειας βολεμένοι συνδικαλιστές έχουν το θράσος να μού απαγορεύουν το δικαίωμα να συνομιλώ, καλούμενος, με τον εκάστοτε υπουργό Παιδείας.

Το κείμενο των συνδικαλιστών, κατά τα λοιπά, γέμει εσκεμμένων ανακριβειών και στρεβλώσεων με τις οποίες εμφανίζονται τα Αρσάκεια Σχολεία ψευδώς σε χαοτική κατάσταση, γεγονός που υποβαθμίζει το κύρος των Σχολείων, γεννά ανασφάλεια στους εργαζομένους και δρα αποτρεπτικά για γονείς που στέλνουν ή θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στα Σχολεία μας. Αυτή η μειωτική, συκοφαντική στάση των συνδικαλιστών σε δημόσια κείμενά τους δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μολονότι, σε επανειλημμένες συναντήσεις, έχουν ενημερωθεί λεπτομερώς για τα θέματα που θέγουν, εξακολουθούν πονηρά να τα συντηρούν για πρόκληση εντυπώσεων και δικαιολόγηση τού ρόλου τους. Προσποιούνται ότι αγνοούν το γεγονός ότι με υπεράνθρωπες προσπάθειες όλοι οι εκπαιδευτικοί των Αρσακείων Σχολείων δεν έχουν ούτε μία μέρα καθυστέρηση στην καταβολή των αποδοχών τους (αντίθετα προς ό,τι συμβαίνει αλλού) και ότι από τους 800 περίπου εκπαιδευτικούς των Αρσακείων καθ' όλη την περίοδο τής κρίσεως έχουν απολύθει δύο (2) μόνο εκπαιδευτικοί, κι αυτοί για λόγους που έχουν σχέση με την επιτέλεση των καθηκόντων τους.

Ποιος έδωσε τέτοια εξουσία στα άτομα αυτά να αρθρώνουν έναν λόγο χωρίς ίχνος σεβασμού και χωρίς αίσθηση ορίων και πώς δικαιολογούνται αυτή η αλαζονεία και η ανεπίτρεπτη αμετροέπειά τους;

Ως προς το ποιος υποστηρίζει τα συμφέροντα των Αρσακείων και ποιοι είναι «επικίνδυνοι» για τα συμφέροντα των Αρσακείων με αυτά που ισχυρίζονται δημόσια είναι φανερό σε όσους διαθέτουν ήθος και κρίση.

Ο Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας



Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης