

Στοιχεία επικοινωνίας Προέδρων των Σωματείων

Σ.Κ.Φ.Ε.	Α. Σαββιδάκη	6973 009994	Αρ. Πρωτ.	Σ.Κ.Φ.Ε.	273α
Σ.Δ.Ν.Φ.Ε	Ν. Γρατσίας	6972 098622		Σ.Δ.Ν.Φ.Ε.	855α
ΣΥ.Δ.Υ.Φ.Ε.	Κ. Χρήστου	6975 875180		ΣΥ.Δ.Υ.Φ.Ε.	253α
Σ.Ε.Φ.Ε.	Χ. Κολοβός	6946 427986		Σ.Ε.Φ.Ε.	193α

Προς: Τη Γ. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του
Υπ. Οικονομικών, κ. Αικ. Σαββαΐδου

Κοιν: Πρόεδρο και Δ.Σ. της Φ.Ε.

Ψυχικό, 3 Δεκεμβρίου 2014

Θέμα: ΠΟΛ 1219-6.10.2014 Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172-2013

Αξιότιμη κ. Γ. Γραμματέα,

Εκ μέρους των Δ.Σ. των Συλλόγων των εργαζομένων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Ετος Ιδρύσεως 1836) / Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία, εκπαιδευτικού ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θέλαμε να σας εκφράσουμε **την έντονη ανησυχία που μας προκάλεσε η εγκύκλιος, ΠΟΛ.1219/6.10.2014, στην οποία χαρακτηρίζεται ως φορολογητέο εισόδημα το ποσόν της έκπτωσης επί των διδάκτρων φοίτησης των παιδιών μας στα Σχολεία που εργαζόμαστε.**

Τα Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Φ.Ε.), δηλαδή τα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία Αθήνας, Πάτρας, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων), περιλαμβάνουν τέσσερα νηπιαγωγεία, εννέα δημοτικά, επτά γυμνάσια και επτά λύκεια όπου φοιτούν συνολικά περίπου 6.000 μαθητές! και εργάζονται σε αυτά περίπου 1.200 εργαζόμενοι! Είναι ισότιμα με τα δημόσια σχολεία και **εδώ και πολλές δεκαετίες, μετά από απόφαση του τότε Δ.Σ. της Φ.Ε., τα παιδιά των εργαζομένων ουσιαστικά δεν πληρώνουν δίδακτρα. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια επιχειρησιακή ρύθμιση, η οποία ακολουθείται ανελλιπώς ως πάγια πρακτική, χωρίς καμία μεταβολή και προς όλους τους εργαζόμενους, που στην πλειονότητά τους είναι πλέον χαμηλόμισθοι.**

Η συγκεκριμένη αυτή έκπτωση, δεδομένου ότι εξυπηρετεί λειτουργικές και παραγωγικές ανάγκες του εκπαιδευτικού αυτού ιδρύματος σκοπό έχει την καλλιέργεια θετικού συναδελφικού και εργασιακού κλίματος και προφανώς:

1. Λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο παραμονής και βέλτιστης απόδοσης των εργαζομένων, διασφαλίζοντας το υψηλό επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης Παιδείας.
2. Συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων του και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας.
3. Αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης του σημαντικού διδακτικού, παιδαγωγικού και γενικότερα παραγωγικού έργου των εργαζομένων.

Είναι άδικο και άκρως επικίνδυνο για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας των Αρσακείων - Τοιτσειών Σχολείων, τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο:

- Η παρεχόμενη αυτή ειδική έκπτωση να θεωρηθεί παρεχόμενη προσωποποιημένη υπηρεσία από το μη κερδοσκοπικό αυτό ίδρυμα και να χαρακτηριστεί ως **bonus**.
- Η παρεχόμενη αυτή ειδική έκπτωση να μην ενταχθεί στις παροχές που αναγράφονται στη σελίδα 3 της εγκυκλίου και δεν περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, αλλά να θεωρηθεί παροχή σε είδος και κατά συνέπεια εισόδημα από μισθωτή εργασία που φορολογείται.
- Να είμαστε υποχρεωμένοι, χωρίς καμία προειδοποίηση, να εντάξουμε στη δήλωση της εφορίας, που θα αφορά το έτος 2014, «εισόδημα» που θα οδηγήσει σε **εικονική αύξηση των αποδοχών μας** κατά το ποσό της ειδικής έκπτωσης διδασκτρων των παιδιών μας, γεγονός που αν το γνωρίζαμε εξ αρχής πιθανόν να μην αποδεχόμασταν την προσφερόμενη από το εκπαιδευτήριο έκπτωση διδασκτρων.
- Να καλούνται οι εργαζόμενοι (εκπαιδευτικοί, διοικητικοί και εργατοτεχνίτες) των οποίων έχει προ πολλού εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα, να πληρώσουν **30% επιπλέον φόρο**, ενώ ήδη έχουν απολέσει το **35-40% του ετήσιου εισοδήματός τους**. Μάλιστα οι εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι της Φ.Ε., έχοντας ενταχθεί στο **Ενιαίο Μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων**, έχουν υποστεί όλες τις αντίστοιχες μισθολογικές μειώσεις (μείωση μισθού, απώλεια 13ου και 14ου μισθού), παρόλο που θεωρούνται από την πολιτεία (καλώς ή κακώς) και εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι.
- Να αναγκαστούν τα παιδιά των εργαζομένων, με την έναρξη της εφαρμογής του νόμου από 1/1/2015 και εξαιτίας της ερμηνείας της εγκυκλίου, να «ξεριζωθούν» κυριολεκτικά από το οικείο σχολικό τους περιβάλλον στο μέσον της σχολικής χρονιάς σε αναζήτηση δημόσιου σχολείου (είναι άραγε εφικτό αυτό;), με όποιες δραματικές επιπτώσεις θα έχει μια τέτοια εξέλιξη, τόσο για τα ίδια τα παιδιά και τις οικογένειές τους όσο και για την υπόλοιπη σχολική κοινότητα.
- Να μετατραπεί γενικότερα η σημερινή δωρεάν φοίτηση ή φοίτηση με μειωμένα δίδακτρα των παιδιών των εργαζομένων, των ιδιωτικών σχολείων, σε υποτροφία (προς κάποιους και όχι προς όλους, η οποία θα ισχύει υπό όρους και όχι για πάντα και θα είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή).

Είναι ασύμφορο και επιζήμιο για το κράτος

- Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών εργαζομένων σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια να υποχρεωθεί να μεταγραφεί σε δημόσια σχολεία και κατά συνέπεια να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο ο κρατικός προϋπολογισμός, αφού θα πρέπει να καλύψει με επιπλέον δαπάνες τη φοίτηση σε δημόσια σχολεία αυτών των παιδιών.
- Εξαιτίας της απώλειας των μαθητών-παιδιών των εργαζομένων, να επέλθει συρρίκνωση των Σχολείων μας και συνεπώς απόλυση πλεονάζοντος προσωπικού με αναπόφευκτη συνέπεια να αυξηθεί το ήδη μεγάλο ποσοστό ανεργίας του τόπου μας.

Ζητάμε την απαλοιφή της 2ης παραγράφου της περίπτωσης ε', που βρίσκεται στη σελίδα σελ. 4 της εγκυκλίου.

Σε περίπτωση δε αδυναμίας απαλοιφής της, ζητάμε να γίνει διευκρίνιση σύμφωνα με την οποία τα δίδακτρα που ήδη δεν πληρώνουν οι εργαζόμενοι για τα παιδιά τους στο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα εκπαιδευτικό ίδρυμα που εργάζονται, να μην προσμετρούνται στο φορολογητέο εισόδημά τους.

Είναι σίγουρο ότι σε περίπτωση που τελικά δεν συμβεί ένα από τα δύο παραπάνω ενδεχόμενα κάθε εργαζόμενος των Σχολείων μας:

1. θα επιβαρυνθεί αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2014 με φόρο εξαιτίας της **εικονικής** αύξησης των αποδοχών του, όπως ήδη έχουμε αναφέρει
2. **θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να επιλέξει:**

α. ή να παραμείνουν τα παιδιά του στο σχολείο που εργάζεται, με κίνδυνο να λιμοκτονήσει και αυτός και αυτά, αφού θα αναγκαστεί να καταβάλλει κατά μέσο όρο περίπου 175€ ως μηνιαίο φόρο από τις καθαρές αποδοχές του για το κάθε παιδί, όταν για πολλούς εργαζόμενους (εκπαιδευτικούς, διοικητικούς και εργατοτεχνίτες), αυτές δεν ξεπερνούν κατά μέσο όρο τα 900€. Το ποσό αυτό του μηνιαίου φόρου θα προκύψει αν υπολογιστεί στο φορολογητέο εισόδημα του κάθε εργαζόμενου όλο το ποσό των διδάκτρων.

β. ή να τα απομακρύνει από το χώρο εργασίας του, προκειμένου να μπορέσει να τους εξασφαλίσει με αξιοπρέπεια τα προς το ζην, ενώ σε τόσα άλλα παιδιά θα συνεχίζει να παρέχει μόρφωση υψηλού επιπέδου.

Αξιότιμη κ. Γ. Γραμματέα,

Θεωρώντας ότι η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης εκτός από αποτελεσματική οφείλει κυρίως και πρώτα απ' όλα να είναι δίκαιη, ευελπιστούμε στην εκπλήρωση (αποδοχή) του αιτήματός μας ώστε η εγκύκλιός σας να μην λειτουργήσει τιμωρητικά και μάλιστα αναδρομικά για τους εργαζόμενους, που έκαναν το «λάθος» να επιλέξουν το Σχολείο στο οποίο εργάζονται ως Σχολείο των παιδιών τους.

Μετά τιμής

Για το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.

Η Πρόεδρος

Αρχοντούλα Σαρβιδοάκη

Ο Γεν. Γραμματέας

Αθανάσιος Κάμτσιος

Για το Δ.Σ. του Σ.Δ.Ν.Φ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γρατσίας

Η Γεν. Γραμματέας

Μαρία Παπανικολάου

Για το Δ.Σ. του ΣΥ.Δ.Υ.Φ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Χρήστου

Η Γ. Γραμματέας

Γεωργία Καβάγια

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ.Ε

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Κολοβός

Η Γ. Γραμματέας

Ευτυχία Βενετίκου